

Yes No Maybe Tom Gates

Eventually, you will completely discover a supplementary experience and deed by spending more cash. still when? pull off you assume that you require to get those every needs in imitation of having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something that will lead you to understand even more on the subject of the globe, experience, some places, in imitation of history, amusement, and a lot more?

It is your totally own epoch to sham reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now is Yes No Maybe Tom Gates below.

Tom Gates #8 Liz Pichon 2019-10 The laugh-out-loud Tom Gates is back in another brilliant instalment of Liz Pichon's bestselling illustrated series. Sometimes making up my mind isn't easy to do. Especially when my grumpy sister Delia is LOOMING over me. Mum's on a mission to TIDY UP the whole house. She says if I can't decide what to get rid of, she'll do it for me. Which would be a DISASTER! Lucky for me, The FOSSILS come to my rescue (more than once!)

Yes! No. (Maybe...) Liz Pichon 2016-02 Tom's mum is madly gathering stuff from around the house to sell off at a boot sale. Tom's worried she might get rid of some of his prized things, but then again he might make a little money selling his stuff to buy a scooter! Meanwhile, Business Day is coming up at school. Tom comes up with a brilliant idea for an item his team can sell for Business Day. But because he was busy doodling, Tom accidentally gets himself switched to another group. And Tom's sister Delia continues to be grumpy, but now she has a key to her bedroom. What is she keeping locked behind that door?

Sophie op de daken Katherine Rundell 2020-04-23 Gevierd kinderboekenschrijfster Katherine Rundell verrast opnieuw met een prachtig en meeslepend verhaal over een meisje in het Parijs van de twintigste eeuw. Katherine Rundell, bekend van Feo en de wolven en De ontdekkingsreiziger, vertelt in Sophie op de daken een meeslepend verhaal over familie en doorzettingsvermogen. Opnieuw een schitterende jeugdroman van een van de belangrijkste Britse kinderboekenauteurs van dit moment. Sophie overleefde als baby een schipbreuk en iedereen denkt dat ze wees is. Maar Sophie herinnert zich nog dat haar moeder om hulp zwaaide toen Sophie in een cellokist in het Kanaal dreef. Volgens haar voogd is het bijna onmogelijk dat haar moeder nog leeft. Maar 'bijna onmogelijk' betekent 'nog mogelijk', vindt Sophie. Met de enige aanwijzing die ze heeft – het adres van de cellomaker – vlucht Sophie naar Parijs. Daar krijgt ze hulp van Matteo en zijn 'daklopers', die in geheime plekken boven de stad wonen. Maar kunnen ze haar moeder vinden voordat Sophie wordt opgepakt door de autoriteiten? Of, nog belangrijker, voordat ze de hoop opgeeft? Katherine Rundell's boeken zijn bekroond met grote literaire prijzen, waaronder de Blue Peter Award, Costa Book Award en Waterstones Children's Book Prize.

Tom Gates, Band 08 Liz Pichon 2015-10-01 Bei Tom ist mal wieder mächtig was los: Seine Band, die Dogzombies, probt wie wild für ihren nächsten Auftritt. Sein Sitznachbar Marcus Meldrew nervt übelst, wo es nur geht. Papa blamiert Tom mit unfassbar peinlichen Outfits beim Elternabend. Und die Fossilien (Toms verrückte Großeltern) halten mal wieder die ganze Familie auf Trab. Tom muss natürlich versuchen, alle vorprogrammierten Katastrophen zu verhindern. Da ist es doch kein Wunder, dass er hin und wieder ein bisschen spät dran ist. Oder vielleicht ist Tom ja auch gar nie zu spät, die anderen sind halt immer alle viel zu früh! Das muss jetzt nur noch sein Lehrer Mr. Fullerman kapieren ...

Tom Gates Liz Pichon 2015-05-01

De vlinderleeuw Michael Morpurgo 1996 Een Zuidafrikaanse jongen sluit vriendschap met een witte leeuwenwelp. Vanaf ca. 10 jaar.

Dief van de tijd John Boyne 2016-07-12 De wereldgeschiedenis gezien door de ogen van een man die stopt met ouder worden John Boyne neemt ons mee op een duizelingwekkende reis door de tijd. Op ingenieuze wijze verweeft hij geschiedenis en fictie tot een wervelend verhaal waar het vertelplezier vanaf spat. Matthieu Zéla's leven is in alle opzichten uitzonderlijk: tegen het eind van de achttiende eeuw komt de veroudering van zijn lichaam tot stilstand. Zéla is dan vijftig en heeft nog twee volle eeuwen van groots en meeslepend leven voor de boeg. Aan het eind van de twintigste eeuw – hij is dan 257 jaar oud – kan hij terugkijken op een bijzonder rijk leven. De pers over de boeken van John Boyne 'Een goed geschreven verhaal dat je door het duizelingwekkende tempo niet weg kunt leggen.' Libelle 'Een intense, prachtige roman.' esta 'Boyne toont zich ook in dit boek een rasverteller.' Boek

Yes! No. (Maybe...) Liz Pichon 2019 Tom has to decide what to get rid of around the house before his mother does it for him!

Een ladder naar de hemel John Boyne 2019-04-09 'Een ingenieuze roman waarmee John Boyne bewijst een van de meest overtuigende auteurs van zijn generatie te zijn.' The Observer Overal zijn verhalen te vinden, als je maar goed genoeg zoekt. Het hoeven niet eens je eigen verhalen te zijn. Tenminste, dat is wat de beginnende schrijfster Maurice Swift al vroeg in zijn carrière besluit. Want ambitie heeft hij meer dan genoeg, schrijftalent ook wel, maar door een jammerlijk gebrek aan inspiratie kent zijn schrijversdroom vooralsnog geen vliegende start. Een toevallige ontmoeting met bestsellerauteur Erich Ackermann in een Berlijns hotel biedt hem de gelegenheid zichzelf in de wereld van de literatuur te lanceren. Erich is namelijk eenzaam, heeft een verhaal te vertellen en vindt in Maurice een gretig luisterend oor. De charme en attenties van Maurice maken hem blind voor de waarheid: hij had zijn verhaal beter voor zichzelf kunnen houden. Een ladder naar de hemel is een psychologisch kat-en-muisspel dat laat zien dat de wereld aan je voeten ligt als je bereid bent tot het uiterste te gaan. De pers over Een ladder naar de hemel 'In zijn nieuwe roman beschrijft de Ierse schrijver vijf periodes uit het leven van een fictieve griezel, die lijkt op iemand die hij zelf heeft gekend.' NRC Handelsblad 'Op het dunbevolkte drielandpunt waar thrillers eigenlijk met adrenaline ingespoten romans zijn die de stempel van literair meesterwerk ambiëren, plant Boyne zijn vlag.' HUMO 'Ongelooflijk meeslepend. Scherp en geestig.' The New York Times

Welcome to the Brilliant World of Tom Gates Liz Pichon 2018-11 This fantastic boxed set of super-silly stories is filled with Tom's jokes, scribbles and doodles. One brilliant collection of the funniest books in the world. This box contains the first twelve books from Tom's life story: The Brilliant World of Tom Gates Excellent Excuses (and other Good Stuff) Everything's Amazing (Sort Of) Genius Ideas (Mostly) Absolutely Fantastic (At Some Things) Extra Special Treats (Not) A Tiny Bit Lucky Yes! No. (Maybe...) Top of the Class (Nearly) Super Good Skills (Almost...) Dog Zombies Rule (For Now) Family, Friends and Furry Creatures.

De fikser Bernard Malamud 2014-04-01 Een nieuw deel in de Meulenhoff Schatkamer, gekozen door Arjan Peters De fikser werd bekroond met de National Book Award en de Pulitzer Prize De Joodse Jakov Bok verlaat zijn geboortedorp om in Kiev werk te zoeken. Hij is de 'fikser' van kleine karweitjes, met weinig kans om verder te komen in de wereld. Na zijn aankomst wordt in Kiev een Russisch jongetje om het leven gebracht, en via pamfletten beschuldigt de geheimzinnige organisatie 'Zwarte Honderd' de Joden van de rituele moord. Jakov Bok wordt gearresteerd en brengt in afwachting van zijn proces twee jaar in de gevangenis door, waar hij wordt vernederd en mishandeld. Maar hij geeft niet toe en houdt zijn onschuld hardnekkig vol. Zijn triomf over de haast ongelooftelijke wreedheid maakt hem tot moraalridder. In deze immer actuele roman toont de literaire gigant Malamud de vastbeslotenheid en de wil om te overleven, ondanks de bedreiging met vernietiging. De pers over De fikser 'Bernard Malamud is van de belangrijkste Amerikaanse romanciers de meest geacheveerde. Zijn zinnen en alinea's zijn gaaf en kunstig als geblazen glas.' Vrij Nederland 'Na het lezen van zijn verzamelde verhalen of De fikser moet je wel concluderen dat Malamud niets ondermaats heeft gepubliceerd.' Pieter Steinz, Lezen etcetera. Gids voor de wereldliteratuur 'Wat kun je nog meer van een schrijver verwachten dan een aantal schitterende boeken, een aantal verhalen die waarschijnlijk gelezen zullen worden zolang er nog lezers bestaan?' Henk Romijn Meijer De eerste plaats Nora Roberts 2016-11-22 Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits, en haar broer Kirk is een beroemd coureur. Toch betekent de racewereld voor haar ook angst - een ongeluk is al snel fataal. Wanneer ze Lance Matthews weer ontmoet, op wie ze haar halve leven verliefd is geweest, is ze dan ook niet blij. Want ook hij hoort bij de racewereld!

Get Started in Writing an Illustrated Children's Book Lucy Courtenay 2016-11-03 Do you have an irresistible idea for a children's book with pictures? Are you inspired by writers like Julia Donaldson and Lauren Child? Get Started in Writing and Illustrating A Children's Book is designed for anyone who wants to write in this genre of fiction, whatever the category or age range. Designed to build confidence and help fire up creativity, it is also an essential guide to mastering the practicalities of working with illustrators and illustrated concepts, from creating ideas for toddler board books to writing high concept middle grade projects. It carries the distinctive learning features of the flagship Teach

Yourself Creative Writing series, with Snapshots designed to get you writing quickly, Key Idea to help crystallize thought, and a wealth of supplementary material, including insights into the publishing world and the role of the agent. Niek de Groot kladt erop los Lincoln Peirce 2014-06-17 Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. In deel 4 van de serie Niek de Groot van de schrijver Lincoln Peirce gebeurt er eindelijk iets cools op school: Niek richt zijn eigen tekenclub op. Nu kan de wereld ontdekken hoe geniaal hij is. Maar dan lijkt de klad erin te komen. Leraren zeuren dat er meiden in Niek's club moeten. Maar waar vind je die? En hoe zorg je dat ze niet denken dat je ze LEUK vindt? Misverstand stapelt zich op misverstand... De grote tekenwedstrijd dient zich aan en Niek wil WINNEN. Is zijn club goed genoeg om het op te nemen tegen tekenclubs op andere scholen? Viert Niek zijn GROOTSTE ZEGE OOIIT? Niek de Groot kladt er op los is een must voor de fans van de serie Het leven van een Loser door Jeff Kinney. Lincoln Peirce is schrijver en striptekenaar. Niek de Groot verscheen als strip in Amerika in meer dan tweehonderd dagbladen. Peirce was een grote inspiratiebron voor Jeff Kinney.

De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen Andy Griffiths 2013 Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt waar hun nieuwe boek blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste dingen en er gaat van alles mis. Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.

Tien toffe verhalen Liz Pichon 2021-06-15 'Tom Groot 18 - Tien toffe verhalen' is een verhalenbundel van Liz Pichon over niemand minder dan Tom Groot, zijn vrienden, en... zijn vijanden! Tom Groot bestaat al 10 jaar. Echt waar! In die tien jaar zijn er al 17 delen verschenen in deze successerie en zijn er al meer dan 11 miljoen Tom Groot-boeken over de toonbank gevlogen. Om dit waanzinnige jubileum te vieren is er nu deze hilarische, volledig zwart-wit geïllustreerde bundel van tien verhalen over Tom Groot. Zoals altijd is het weer spectaculair schateren van het lachen. Wereldwijd Liz Pichon verweeft haar humoristische verhalen met haar inmiddels onmiskenbare zwart-wit-illustraties.

De waanzinnige wereld van Tom Groot Liz Pichon 2015-12-22 Fans van 'Het leven van een loser' zullen de hilarische avonturen van Tom Groot zeker waarderen. Via het dagboek van Tom maken we kennis met een groot striptekenaar, een briljante musicus (al is er tot nu toe niemand komen luisteren naar zijn tweemansband) en een meester in het verzinnen van smoesjes. Zijn meester ziet er nog wel de humor van in, maar zijn zus Delia drijft hij tot waanzin. Zijn lezers zullen echter vanaf de eerste bladzijde gek op hem zijn. De boeken van Tom Groot staan vol met de bekende krabbels, tekeningen en doedels. In een vergelijking van Tom Groot met Kinneys 'Het leven van een loser' bestempelde NRC Handelsblad Pichons boek als 'het iets beter gelukt' - een oordeel waar Tom Groot zich helemaal in kan vinden!

De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen Terry Denton 2019-02-12 Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun boomhut die nu 104 fantastische verdiepingen telt. Ze hebben er dertien nieuwe verdiepingen bijgebouwd, zoals een trap zonder einde, een boerbank en zelfs een machtig fort. Andy en Terry zoeken een grappig verhaal voor hun volgende boek en belanden in een race tegen de tijd. Misschien hebben ze wel iets aan de tandenfee, aan de tweemiljoen-euro-winkel, of wie weet zelfs aan de raadsels uit de denkkamer van diepe gedachten? Dus waar wacht je op? Kom naar boven! Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de honderdenvierde verdieping.

We hebben nieuwe namen nodig NoViolet Bulawayo 2013-06-11 Paradise is geen plek voor kinderen. In deze sloppenwijk in Zimbabwe is armoede aan de orde van de dag. Toch weten de negenjarige Darling en haar vrienden _ Stina, Chip, Godknows, Sbh, Bastard _ zich goed te vermaken met het stelen van vruchten uit de rijke buurt en het spelen van spelletjes als `Vind Bin Laden en `Vang Saddam Hussein. De jonge kinderen worden echter ook blootgesteld aan de grote verdeeldheid om hen heen en de raciale spanningen die niet zelden leiden tot geweld. Darlings grootste wens is om weg te vluchten naar Amerika, maar wanneer ze eindelijk aankomt in een voorstad van Detroit, Michigan, blijkt ze totaal niet voorbereid op deze nieuwe, vreemde wereld. Ze ontdekt dat ze niet meer naar huis kan maar dat ze door taal, door te benoemen wat echt belangrijk is, haar geschiedenis levend kan houden. NoViolet Bulawayo, geboren en getogen in Zimbabwe, ontving voor haar korte verhaal 'Hitting Budapest in 2011 The Caine Prize, een van de grote Afrikaanse literaire prijzen. Ze behaalde recent haar master of fine arts aan de Cornell-universiteit in de vs, waar ze nu ook Engelse les geeft. We hebben nieuwe namen nodig is haar debuutroman.

Tom Gates 8 Yes No Liz Pichon 2019-01-03

De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen Terry Denton 2017-02-24 Winnaar Nederlandse Kinderjury 2018 Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun waanzinnige nieuwe boomhut van 78 verdiepingen! Ze hebben er 13 verdiepingen bijgebouwd, waaronder een carwash, een combineermachine, een krabbelatorium, een stadion voor ALLE SOORTEN BALSporten, Andyland, Terrystad, een zwaar beveiligde aardappelchipsopslagruimte en een openluchtbioscoop. Dus waar wacht je op? Kom naar boven! En vind je de koe op elke pagina? Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de achtenzeventigste verdieping.

Yes! No (Maybe...) Liz Pichon 2015-05-07 From the winner of the Roald Dahl Funny Prize, the Best Book for Younger Readers - Red House Children's Book Award, the Waterstones Children's Book Prize 5 - 12 year-olds and the Blue Peter Best Story Book Award 2013, comes the eighth amazing instalment of this brilliant series!

Top of the Class (Nearly) Liz Pichon 2015-11-01

Superchill schoolreisje (maar echt...) Liz Pichon 2020-07-03 Tom Groot 17 – Superchill schoolreisje (maar écht...) is het 17e deel in de enorm populaire serie van Tom Groot, geschreven door Liz Pichon. Tom Groot 17 - Superchill schoolreisje (maar écht...) is het 17e deel in de enorm populaire serie van Tom Groot, geschreven door Liz Pichon. Tom doet heel erg zijn best om uit de problemen te blijven, echt... Maar op de een of andere manier heeft hij het voor elkaar gekregen om DRIE(!) verdrietige gezichtjes op zijn rapport te krijgen. Als Tom er nog één verdrietig gezichtje bij krijgt, mag hij van meneer Fullerman niet mee op SCHOOLREIS! Kan het nog erger? Ja, die irritante Marcus maakt alles nog veel erger, om over Toms humeurige zus Delia maar niet te spreken. Misschien kan zijn beste vriend Dirk hem nog redden. Het zou al een stuk schelen als Haan de hond eens ophield met Toms huiswerk opeten! Tom Groot is een enorm populaire serie kinderboeken in de stijl van Het leven van een loser: een dagboek met de grappigste avonturen, geïllustreerd met lollige tekeningetjes. Tom is een dagdromer, een groot striptekenaar en een meester in het verzinnen van smoesjes. Wereldwijd zijn er al meer dan 6,5 miljoen exemplaren verkocht in de serie over de waanzinnige wereld van Tom Groot.

Wat het hart verwoest John Boyne 2017-10-13 De grootse nieuwe roman van de auteur van De jongen in de gestreepte pyjama en De grote stilte Voor de liefhebbers van De as van mijn moeder van Frank McCourt Ierland, 1945. Cyril wordt geboren als bastaardzoon van een verstoten tienermeisje. Het welgestelde echtpaar Avery adopteert hem, maar Cyril vraagt zich vaak af waarom, want zijn adoptieouders laten geen gelegenheid onbenut om hem op het hart te drukken dat hij geen echte Avery is. Hij voelt zich ook geen Avery, en hij voelt zich ook niet thuis in het katholieke naoorlogse Ierland. Pas als hij de flamboyante charmeur Julian Woodbead ontmoet, is de eerste stap naar de zoektocht van zijn identiteit gezet – een zoektocht die hem tot in Amsterdam en New York voert, in een poging het geluk en de liefde te vinden. John Boyne verbeeldt op fenomenale wijze de verlossende kracht van de menselijke geest, en laat de lezer en passant voelen hoe onwelkom de wereld kan zijn voor zoekende zielen. De pers over Wat het hart verwoest 'Afwisselend slim, geestig en hartverscheurend triest. Dit is een schrijver op de top van zijn kunnen.' Mail on Sunday 'Groots en slim en vaak erg grappig.' The Sunday Times 'Een picareske, rondwalende odyssee voor de afzonderlijke karakters. Het boek brandt haast van woede over de levens die worden verwoest door sociale minachting en zelfhaat. Een aanzienlijke prestatie.' The Guardian 'Een episch verhaal vol verve, humor en liefde. Dit zal een groot publiek aanspreken.' The Irish Times 'Boyne creëert licht in de verdoemenis, en humor in de meest hartverscheurend trieste situaties. Een fantastische leeservaring.' Press Association

Extra speciaal! Liz Pichon 2016-09-14 Het is superkoud buiten en we hopen allemaal dat het gaat sneeuwen. Yes! Dirk en ik kunnen dan een sneeuwpop van Haan maken (een sneeuwhaan) en een sneeuwballengevecht houden (pas maar op, Delia!). Oma is een nieuwe trui voor me aan het breien, maar ik vraag me af of die wel gaat passen...! Met alweer het zesde deel van de serie kunnen de fans zich opnieuw onderdompelen in de hilarische wereld van de vet goede, superslimme en extra speciale Tom Groot. Gewoonweg geniaal!

Avonturen uit een niet -zo- perfect leven Rachel Renée Russell 2013-05-29 Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Een nieuwe school, nieuwe aartsvijanden. En ook een nieuw dagboek, zodat Nikki al haar ellende kwijt kan. Wanneer haar vader, ongediertebestrijder, een contract sluit met een poepiesjieke eliteschool, krijgt Nikki een beurs. Maar hoe word je populair zonder coole smartphone of hippe outfit? DUH. Niet dus! De populaire meiden negeren Nikki, hottie Brandon merkt haar alleen op wanneer ze weer eens een ENORME blunder begaat en zelfs haar echte vrienden zien haar niet meer staan als Mackenzie ze uitnodigt voor een feest. Ellendiger kan het niet. Toch?

Tom Gates 8: Tom Gates: Yes! No. (Maybe...) Liz Pichon 2015-05-07 From the winner of the Roald Dahl Funny Prize, the Best Book for Younger Readers - Red House Children's Book Award, the Waterstones Children's Book Prize 5 - 12 year-olds and the Blue Peter Best Story Book Award 2013, comes the eighth amazing instalment of this brilliant illustrated series in diary format!

Warhorse

Michael Morpurgo 2011 Joey (ik-figuur) is het paard van Albert. Hij wordt verkocht en raakt als soldatenpaard verzeild in de Eerste Wereldoorlog.

Mijn broer heet Jessica John Boyne 2019-07-23 Een prachtig verhaal over liefde, twijfel en de moed om jezelf te durven zijn Voor de liefhebbers van Het Deense meisje en De jongen in de gestreepte pyjama Broers Sam en Jason zijn altijd onafscheidelijk geweest. Tot Jason op een dag opbiecht dat hij zich al zijn hele leven een meisje voelt. Het is voor Sam en hun ouders een grote schok. Moeder is staatssecretaris met het doel premier te worden en een transseksueel kind is slechte publiciteit. Na een tijdje wordt de situatie voor Jason zo onleefbaar dat hij bij zijn tante gaat wonen, waar hij zichzelf kan zijn. Kan de familie uiteindelijk toch begrip opbrengen voor Jasons gevoelens? En hoe lang houdt Jason het vol zonder de acceptatie van de mensen van wie hij het meest houdt? In dit hartverscheurende verhaal weet John Boyne transsexualiteit met zorg te belichten en te normaliseren, zonder ook maar ergens belerend te worden. Een prachtig verhaal over liefde, twijfel, en de moed om jezelf te durven zijn. De pers over de boeken van John Boyne 'Diep ontroerend. Mooi en ingehouden geschreven.' The Wall Street Journal 'Dit is het soort boek dat miljoenen harten kan veroveren.' Bookzone 'Boyne toont zich ook in dit boek een rasverteller.' Boek

Een reiziger John Boyne 2021-04-01 'De reiziger is een belangrijk boek voor en over ons allemaal, iedereen op aarde, niemand uitgezonderd.' **** De Limburger 'Wauw! Net het nieuwe boek van John Boyne uitgelezen. Een episch drama dat zich over eeuwen en continenten afspeelt. Verbazingwekkend en geestverruimend!!!' Graham Norton Sommige verhalen zijn universeel, sommige zijn uniek. Ze spelen zich af in onze geschiedenis, en tijd stroomt er als een rivier doorheen. Dit verhaal begint met een familie: een vader, moeder en twee zoons. Eén zoon met de bloeddorst van zijn vader in zijn bloed, de ander met de creativiteit van zijn moeder. De een vertrekt, de ander blijft. Hun verhalen zullen in de loop van tweeduizend jaar met elkaar vervloeien – ze zullen elkaar steeds opnieuw ontmoeten op verschillende tijdstippen en plaatsen. Ze reizen van Palestina aan het begin van het eerste millennium naar de verste uithoeken van de ruimte in het derde. De wereld om hen heen verandert, maar hun bestemming blijft hetzelfde. Hun lot staat vast. Een reiziger is een episch verhaal over de mensheid. Het verhaal van ons allen, dat zich uitstrekt over twee millennia. Fantasierijk, uniek en hartverscheurend, dit is John Boyne op zijn best. Wat het hart verwoest in de pers 'Met zijn soepele stijl loodst Boyne je moeiteloos door dit vaak geestige boek. Een goede stap in zijn schrijverschap.' **** AD 'Boyne kan onmiskenbaar schrijven. Hij slaagt erin de lezer te laten geloven in een weergaloos verhaal.' Reformatorisch Dagblad 'Een roman met humor.' De Limburger 'Ijzersterk epos. Een woedende aanklacht tegen hypocrisie en homofobie die dankzij Boynes hilarische personages én dialogen oergeestig uitpakt.' VPRO Gids

De witte veer John Boyne 2011-10-09 September 1919. De eenentwintigjarige oorlogsveteraan Tristan Sadler stapte in Norwich uit de trein om een pakketje brieven te overhandigen aan Marian Bancroft. Tristan vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van Mariane's broer Will, die de oorlog niet overleefde. Terwijl ze samen door de straten van de stad wandelen, hoopt Tristan zijn hart te luchten bij Marian en haalt hij herinneringen op aan de bijzondere vriendschap met haar broer. De brieven zijn echter niet de ware reden van Tristans bezoek; hij draagt een groot geheim met zich mee dat hun beider levens voorgoed kan veranderen en zelfs verwoesten...

De wording van Steve Jobs Brent Schlender 2015-05-23 In De wording van Steve Jobs wordt afgerekend met het stereotype, eendimensionale beeld van Jobs als opvliegender, zelfzuchtige leider. Diepgravend, gedetailleerd en zich baserend op solide feiten, tonen de auteurs hoe de onbezonnen ondernemer die wordt verstoten uit het bedrijf dat hij zelf oprichtte, uitgroeit tot een visionair leider. Schlender en Tetzelli vertellen het werkelijke verhaal over Jobs: hoe hij worstelde met zijn tekortkomingen en leerde om zijn sterke eigenschappen maximaal in te zetten. Hun rijke beschrijvingen worden ondersteund door exclusieve verhalen van Jobs' naasten die voor het eerst meewerken aan een biografie, waardoor een gelaagd, authentiek en compleet portret ontstaat. Ze spraken met Jobs echtgenote, vrienden, collega's en concurrenten. En zo wordt duidelijk dat Jobs' ongeëvenaarde succes op veel meer pijlers rustte dan 'slechts' de juiste producten kiezen – zoals iMac, iPod, iPhone, iPad. Juist in zijn latere leven werd hij geduldiger, ontwikkelde hij een zeer hechte band met zijn team die gecombineerd met zijn fameuze, niet aflatende passie, Apple tot een van de meest succesvolle bedrijven ooit maakte. 'Beste portret ooit. Voor het eerst geheel volledig.' – Eddy Cue, Hoofd Software Apple 'Steve Jobs zoals u hem niet kent. Deze biografie toont ook de "zachte kant" van de Apple-oprichter.' – De Morgen 'Bevat meer details over de computerindustrie dan Isaacsons biografie.' – NRC Handelsblad

Tom Groot leest zich suf Liz Pichon 2014-07-24 Fans van 'Het leven van een loser' zullen de hilarische avonturen van Tom Groot zeker waarderen. 'Ja! Nee. Misschien...' is deel 8 in de serie Tom Groot van Liz Pichon. De grote kofferbakverkoop komt eraan en mam is helemaal uitgelaten. Maar ik heb zo mijn eigen plannetjes... Zal het me lukken om een step te vinden (JA!), die chagrijnige Delia uit haar kamer te krijgen (NEE.) en mijn stripverzameling te redden (MISSCHIEN...)? 'Tom Groot' is een waanzinnig populaire serie kinderboeken in de stijl van 'Het leven van een loser': een dagboek met de grappigste avonturen, geïllustreerd met lollige tekeningetjes. Tom is een dagdromer, een groot striptekenaar en een meester in het verzinnen van smoesjes. Zijn grote zus Delia drijft hij tot waanzin, maar zijn lezers zijn vanaf de allereerste bladzijde gek op hem.

Tom Gates: Big Book of Fun Stuff Liz Pichon 2020-07-23 Don't get bored - get busy! The must-have activity book for fans of Tom Gates: packed with drawing guides, fun games, brilliant puzzles and perfect pranks to play on older sisters - there's hours of fun ahead! Previously published in hardback in 2014 as The Brilliant World of Tom Gates Annual: now with added brand new pages from Liz.

De Clan van de Rode Vos John Flanagan 2018-09-27 Met 'De clan van de Rode Vos' (deel 13), dat samen met deel 14 een tweeluik vormt, keert bestsellerauteur John Flanagan terug naar de wereld van de Grijsse Jagers. Twee favoriete personages uit de serie, Will en Maddie, die we kennen uit 'De koninklijke leerling' en 'De jacht op het schaduwier', hebben een pittige missie voor de boeg. De clan van de Rode Vos staat bekend om hun conservatieve opvatting dat vrouwen niet op de troon horen, en vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van het koninkrijk van Araluën... Na vijf jaar wachten heeft John Flanagan eindelijk het dertiende deel in De Grijsse Jager-serie voltooid. De series De Grijsse Jager en Broederband zijn een wereldwijd succes; de boeken worden inmiddels uitgegeven in dertig landen en in totaal zijn er al meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht. Met De clan van de Rode Vos overtreft John Flanagan opnieuw alle verwachtingen!

De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen Andy Griffiths 2014-02-28 Deel 2 van de waaaaaaaaaaaanzinnig succesvolle boomhutreeks;;; Je kan onze knotsgekke kleurplaten terugvinden onder 'Downloads' Ga op bezoek bij Andy en Terry in hun uitgebouwde boomhut, nu met 13 gloednieuwe verdiepingen, waaronder een botsautobaan, een skate-ramp, een arena voor moddergevechten, een antizwaartekrachtskamer, een ijsalon met 78 smaken, waar een ijs-oproepende robot werkt, die Edward Schephand heet, en het Labyrint des Doods, dat zo ingewikkeld is dat niemand die er naar binnen is gegaan er ooit weer uit is gekomen... althans, tot nog toe niet. Dus waar wacht je op? Kom naar boven!

Haroen en de zee van verhalen / druk 3 Salman Rushdie 2010-10

Tom Gates 1-11 Boxed Set Liz Pichon 2015-07 The Absolutely Fantastic boxed set of super-silly stories filled with Tom's jokes, scribbles and doodles. One brilliant collection of the funniest books in the world - he first eleven best-selling Tom Gates books! This box contains the first eleven books from Tom's life story: The Brilliant World of Tom Gates, Excellent Excuses (and other Good Stuff), Everything's Amazing (Sort Of), Genius Ideas (Mostly), Absolutely Fantastic (At Some Things), Extra Special Treats, A Tiny Bit Lucky, Yes! No. (Maybe...), Top of the Class (Nearly), Super Good Skills (Almost...) and Dog Zombies Rule (for now).

De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen Andy Griffiths 2016-02-26 Hilarisch samenspel van gekke tekst en nog gekkere tekeningen De waanzinnige boomhut van Andy en Terry heeft nu 65 verdiepingen! Hij is uitgebreid met een dierenrijksalon, een verjaardagskamer waar het altijd je verjaardag is (ook al is het dat niet), een kamer vol met ontploffende oogbollen, een lollyshop, een drijfzandbak, een mierenboerderij, een tijdmachine, en Waan-ZNN: een televisiestation dat je 24 uur per dag op de hoogte houdt van het laatste boomhut-nieuws, de laatste gebeurtenissen en de nieuwste roddeltjes. Dus waar wacht je op? Kom naar boven! Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de vijftigste verdieping.